

**De lont aangestoken ! ---- door I.D.Z., Technisch Redacteur,
(uit „BORN”, 2e Jaargang, No. 31, Vrijdag 31 Juli 1931.)**

De fatale datum van 18 Juli 1931 is verstreken zonder dat van het Zuidelijk Front de witte vlag is geheschen ten teeken dat men tot onderhandelen bereid was.

Integendeel men heeft in Eindhoven gemeend te moeten volharden bij een loopgravenstrijd.

Ik was naar Utrecht gekomen om als genoodigde de gemeenschappelijke groote vergadering van 14 Juli bij te wonen doch helaas heeft deze samenkomst mij geweldig teleur gesteld.

Ik had gehoopt bij de rondvraag in de gelegenheid gesteld te worden om alle B.O.R.N. en N.B.R.-leden te mogen opwekken tot een hechte aaneensluiting der gelederen.

Het heeft niet mogen zijn, daar onderlinge oneenigheid de kostbare tijd van velen leden hopeloos heeft vermorst. Ik heb maar niet kunnen vatten, dat de leden niet inzien dat een dergelijke verdeeldheid alleen tot resultaat kan hebben: „het in de kaart spelen van Eindhoven”. Waarvoor voeren wij dan onze langdurige, doch systematisch opgezette verdediging, om vrij te kunnen bouwen zonder schatplichtig te zijn aan Eindhoven?

Dat de technisch-juridische licentiestrijd zoo lang duurt is niet onze schuld, maar vindt zijn oorzaak in de loopgravenstrijd door Eindhoven ingezet.

Dat had ik op de vergadering voor de aanwezige leden eens kort en duidelijk uiteen willen zetten, doch kreeg daarvoor helaas geen goede gelegenheid, omdat de gemoederen te onrustig waren. Ik kan hier momenteel niet verder over uitweiden, doch ik hoop u binnenkort met sterke bewijzen duidelijk te kunnen maken wat u in de toekomst kunt verwachten, indien althans niet langs andere wegen aan deze strijdwijze een krachtig halt wordt toegeroepen.

Mijn technisch ultimatum in BORN No. 27 aan de Philips Fabrieken was nog een zwakke poging om in korten tijd tot een voorloopige wapenstilstand te komen ten einde den vrede te kunnen voorbereiden.

Dat ik zoo naïef was om deze poging te laten voorbijgaan, is voor mij thans een des te grooter bewijs geworden dat de leiders van het Zuidelijk front reeds te ver in het moeras zitten, om een hulpbiedende hand nog te kunne grijpen.

Het uitblijven van een onderhandelaar met een witte vlag staat gelijk met aansteken van de lont waardoor binnenkort de technische bom over het Zuidelijk front zal barsten.

Ik voorspelde reeds wat de uitwerking zal zijn en de lezers van BORN kennen mij reeds wel in velerlei opzicht, waaronder het feit dat ik niet van opscheppen of grootspraak gediend ben en er zeker zelf nooit aan mee doe.

Zij die in de gelegenheid waren mijn nieuwe vinding op radio-gebied te hooren, zouden kunnen en gaarne willen getuigen, dat de resultaten verbluffend zijn.

Het nieuwe toestel is buitengewoon in sterkte en kwaliteit doch zal een strop zijn voor enkele radio-lampen-fabrikanten.

De onderdeelen om dit nieuwe toestel te bouwen zijn belangrijk minder terwijl de prestatie minstens gelijk is aan die van de beste drie of vierlamper welke heden ten dage op de markt is. Ik zal hierover thans niets meer zeggen, doch wel kan ik u mededeelen, dat dit toestel binnenkort door groote fabrieken (hier en in 't Buitenland) op de markt gebracht zal worden, zoowel compleet als in chassisvorm.

Het fabricatie-recht is door octrooien en octrooi-aanvragen gedekt.

Dit toestel kan een machtig strijdwapen zijn in de zware concurrentie met de groote concerns en tegen de radio-distributie, omdat het buitengewoon economisch is en laag in aanschaffingsprijs kan zijn voor den gebruiker.

Zoodra de exploitatie-mogelijkheden voldoende overwogen zijn, wat uitteraard pas na den 18den Juli in positieven zin kon geschieden, zullen de B.O.R.N. en N.B.R.-leden nadere bijzonderheden vernemen.

**This document has been freely distributed. The copyright has not been abandoned. Do not modify or excerpt it without my permission, but feel free to distribute it in its entirety.
Jacob A. de Raadt, Avondale Arizona USA 2005-06-13.**